

Boekentips voor groep 5 t/m 8 om zelf of voor te lezen

Wanneer je goed kunt lezen, ligt de wereld aan je voeten. Je kunt ook volledig opgaan in de wereld in het boek. Daarmee kun je (voor even) alles zijn en worden wat je maar wilt. Als ouder is het daarom goed om je te realiseren: zien lezen doet lezen! Het bevordert een positieve kijk op het lezen bij je kind. Maar ook: h ren lezen doet lezen! Ouders en leraren die veel voorlezen, stimuleren de taalontwikkeling en woordenschat van hun kind en leerlingen. Bij Het ABC wordt daarom alles op alles gezet om het boek en het lezen te stimuleren.

Boekentips om zelf te lezen



Het spookt in dit huis – Oliver Jeffers

Een meisje geeft een rondleiding door een oud landhuis. Het schijnt dat het spookt in dit huis, maar het meisje kan de spoken niet vinden. Jij wel?

Dit is een prachtig en spannend prentenboek om zelf te lezen vanaf 7 jaar.

Misjka – Edward van de Vendel

Roya is 8 jaar, en woont met haar ouders en broers eindelijk in een eigen huis. Toen Roya klein was, is de familie gevlucht uit een ver land. Nu ze een eigen huis hebben, hoort daar natuurlijk ook een huisdier bij. Dat wordt het konijntje Misjka, maar wat als Misjka op een dag ontsnapt?

Dit mooie verhaal kun je zelf lezen vanaf 8 jaar.



De zee kwam door de brievenbus – Selma Noort

Zeeland 1953: Midden in de nacht wordt Liesje wakker gemaakt door haar moeder. De zee komt, de dijk is kapot! Liesje en haar familie moeten vluchten.

Lees dit spannende en waargebeurde avontuur vanaf 9 jaar!

Briefjes voor Pelle – Marlies Slegers

Pelles vader is dood. Een jaar na zijn overlijden krijgt Pelle een doos met briefjes. Op die briefjes heeft zijn vader opdrachten voor Pelle geschreven. Pelle is vastbesloten om alle opdrachten uit te gaan voeren. Maar wat als een pestkop uit zijn klas er vandoor gaat met  n van de briefjes?

Een mooi, verdrietig  n troostrijk boek om zelf te lezen vanaf 10 jaar.



Boekentips om voor te lezen



Lepelsnijder – Marjolijn Hof

Janis woont samen met de oude Frid bovenop een berg. Janis kan prachtige lepels snijden uit hout. Frid verkoopt die dan beneden in het dorp. Maar op een dag komt Frid niet terug. Wat moet Janis doen?

Een sprookjesachtig avontuur voor de hele klas! En bevat het goed, dan is er ook al een deel 2: 'De kaarten van Madame Petrova'.

Geschied voor groep 5-8

Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de anaconda – Bibi Dumon Tak

Een vos die een spreekbeurt over ganzen houdt? En een regenworm die iets vertelt over de anaconda? In dit boek kan dat! Eén voor één houden de dieren een spreekbeurt voor elkaar.

Houd je van humor, dieren en korte verhalen? Dan is dit boek iets voor jou!

Geschied voor groep 5-8



Films die nergens draaien – Yorick Goldewijk

Dit boek won niet voor niets de Gouden Griffel 2022! Een prachtig mysterieus verhaal over Cato die een geheimzinnig bioscoopkaartje vindt van een verlaten bioscoop.

Geschied voor groep 7-8

Koningskind – Selma Noort

Zissel kan niet praten, maar ziet alles! Als haar babybroertje wordt verwisseld met een andere baby en meegenomen wordt naar het hof, aarzelt ze geen moment!

Dit al oude verhaal is op een hele nieuwe manier opgeschreven door Selma Noort. Een aanrader voor kinderen die van geschiedenis en avonturen houden!

Geschied voor groep 7-8

